

**Ds. J.J. van Ekeveld**

### **Het Heilig Avondmaal, ook voor mij?**

De bediening van het Heilig Avondmaal is tot versterking van het geloof in het leven van Gods kinderen. Aan iedere avondmaalszondag gaat een week van voorbereiding vooraf. Dan komen er veel vragen naar boven: Ken ik dit geloof? Hoe diep moet ik aan mijn zonde ontdekt zijn om aan te kunnen gaan? Moet je een verzekerd geloof hebben om aan te gaan? Aan de orde komen: 1. Het Heilig Avondmaal ingesteld. 2. Stemmen uit de kerkgeschiedenis: Calvijn, W. Teellinck, W. à Brakel. Immens, Gebroeders Erskine en Kohlbrugge. 3. Onderwijs uit het avondmaalsformulier (ellende, verlossing en dankbaarheid). Wat is het een zegen als onze kinderen en jongeren jaloers kunnen worden op de avondmaalgangers (47). 4. Vragen rond de avondmaalsgang: Hoe diep moet ik ontdekt zijn? 'Zo diep, dat het aan mijn kant 'buiten hope' is geworden' (51). Moet er kennis van Christus zijn? ja, 'Hij heeft gezegd: 'Doet dat tot Mijn gedachtenis' (55). Wanneer aangaan: Te vroeg: 'Dan zullen we met een gemis van de tafel gaan' (59) - Op Gods tijd – Te laat : 'Bekeerden mogen niet afblijven, als ze gezond zijn, en gelegenheid hebben om het te gebruiken, want het is tegen de vriendelijke nodiging van Christus'(65.) 5. Verachtering in de genade en het Avondmaal. Onder andere: de eerste liefde verlaten; blijven zitten of aangaan? 6. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft: De prediking van het Evangelie; De lijn naar het Avondmaal. Christus komt terug om Zijn bruid met Zich mee te nemen de hemelse feestzaal binnen. 'Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben.' Is Christus de enige grond van uw hoop geworden? Dan zult u hier niet voor het laatst Avondmaal hebben gevierd, want dan gaat het naar het eeuwig Avondmaal' (88). 7. Tot slot. 'We zijn vaak veel drukker bij de viering van het Avondmaal met anderen dan met onszelf. (-) Waarom zat u niet aan de tafel des Heeren?' (92).

Van harte aanbevolen voor persoonlijk gebruik, voor een gemeenteavond, de kerkenraad, belijdeniscatechisanten e.a. Veel pastorale vragen komen aan de orde.